



## *LESBOS – Gerlin & Arianne Bouman – Because We Carry*

Een koude zeewind en veel regen wacht ons op als we in Lesbos uit het vliegtuig stappen. Overall is zee, en vanaf de heuvels met olijfbomen zie je de zee overall. De grijze lucht en rumoerige zee met witte schuimkoppen laat me opeens beseffen dat je hier echt niet met een klein bootje, vol met mensen, op wilt varen. En toch, alle mensen die nu in Kamp Mavrovouni verblijven, zijn de zee overgestoken. Soms met een boot, anderen zwemmend. De zee overgestoken, om daarna, soms jarenlang, te verblijven in een grijs kamp aan het water, bijna helemaal omringd door zee.

De meesten omdat ze niet anders konden, ze móesten weg uit het land waar ze vandaan kwamen.

Op dit moment is 70-80% van de mensen uit het kamp afkomstig uit Afghanistan. Knappe vrouwen, kinderen met helderbruine ogen en sterke mannen. Wat wij hebben gezien is dat ze er in het kamp het beste van proberen te maken. De vrouwen doen hun best om de 'isobox' waarin ze wonen om te bouwen tot een gezellig thuis voor de kinderen. De kleine minderheid van de mensen die nog in een tent woont, probeert deze zo goed als mogelijk te beschermen tegen regen en wind. Mensen beseffen dat positiviteit hen helpt om de tijd in het kamp te overbruggen. Dat een lach helpt om de dag door te komen. Dat ze door moeten, soms vechtend, soms kleumend van de kou, om te dromen van een Europa waarin ze in vrijheid kunnen leven.

Alhoewel op het eerste gezicht het kamp er schoon uitziet, de mensen vriendelijk zijn en de kinderen je aan het lachen krijgen, is de vrijheid hier nog niet. Hoge hekken met daarboven rondgewonden prikkeldraad omringen het kamp en daarbuiten mag je maximaal 3 uur per dag zijn in je eigen tijdslot. Eerst was dit nodig als corona lock down, of dit nu nog nodig is met nul coronagevallen in het kamp, is twijfelachtig. Toch is het zo en verblijven mensen (inclusief kinderen, tieners, pubers, twintigers, bejaarden en gehandicapten) meestal in hun kleine isoboxen of koude tenten, om af en toe eruit te komen voor het baantje wat ze mogen doen in het kamp of voor het halen van eten in de 'foodline'. Een deel van de kinderen gaat met de bus naar de Griekse school, een ander deel probeert de tijd door te komen in het kamp met het onderwijzen van elkaar.





*Jassen uitzoeken in de 'warehouse'*

De activiteiten van *Because We Carry* zijn ook een goede manier om elkaar te ontmoeten en de dag door te komen met een positieve vibe. Het team van vluchtelingen wat deze organisatie helpt met het distribueren van voedsel, kleding, kinderwagens en wat er maar nodig is voor de zwangere vrouwen, moeders met jonge baby's in het kamp, werkt hard, maar maakt ook veel lol met elkaar. Tijdens het uitdelen van groenten voor het hele kamp, wordt er tijdens het wachten af en toe een dansje gedaan op Arabische muziek en worden contacten gemaakt. Tijdens de workshops in de warm aangeklede I-Carry trailer worden zwangeren voorbereid door een Griekse vroedvrouw op hun bevalling in het Griekse ziekenhuis en krijgen zij hulp wanneer hun kindje geboren is. Ook zorgt *Because We Carry* dat ze alle noodzakelijke spullen krijgen die nodig zijn wanneer er een kleintje is geboren. Voor vrouwen is de trailer een fijne plek om te komen, als afwisseling tussen eigen kleine woonruimte.

Tijdens het uitdelen van pakketjes werden wij gekoppeld aan een van de mensen die wonen in het kamp. Er was tijdens het uitdelen tijd om te praten, over muziek, kinderen, eten, en soms over de doorgemaakte koude nacht (als de elektriciteit weer is was uitgevallen) of over de baantjes die zij in het kamp mochten doen (schoonmaken, vertaalwerk bij één van de medische organisaties, etc.).

Wij mochten een weekje delen in hun verhalen, genieten van Arabische taart en onze handen uit de mouwen steken om hen te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wij hebben gezien dat het leven soms zwaar kan zijn, maar met een glimlach, zorg, en liefde voor elkaar alles mooier is.



Hartelijk dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.

