

Kindernevendienst zondag 9 augustus 2020

Schriftlezing Johannes 14: 15 – 27

De voorganger, ds. J. Spoor, vertelt in de kerk over het evangelie volgens Johannes.

Ook in deze online kindernevendienst gaat het over het evangelie volgens Johannes. Fijn als je ouder(s) of een volwassene met jou mee kan lezen.

Dit evangelie wordt 'het evangelie volgens Johannes' genoemd. Maar we weten niet precies wie de schrijver was. Het is in ieder geval niet Johannes de Doper. De schrijver zou één van de twaalf leerlingen van Jezus geweest kunnen zijn (lees Johannes 21:24 maar eens). Maar dat weten we niet zeker (bron: Samenleesbijbel).

Johannes 14: 15 – 27 gaat over *de Vader die de heilige geest zal sturen*. Jezus zegt: als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: **de heilige Geest**.

Wat bedoelen ze met *de heilige Geest*?



Je kunt *de heilige Geest* niet zien. Hij is onzichtbaar, net als de wind. Hij is zoals een schijnwerper bij een oud kerkgebouw. Als het 's avonds donker is, verlicht de grote lamp het gebouw, zodat het er prachtig uitziet. Zo schijnt *de heilige Geest* licht op de Heere Jezus. Je ontdekt dat je Hem nodig hebt en leert de Heere Jezus vertrouwen en volgen. Dat is wat *de heilige Geest* het liefste doet (bron: abcvoorkinderen.nl)

Jezus zegt ook: als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. Als je van mij houdt, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader van je houden. En de Vader en ik zullen bij je komen en voor altijd in jou aanwezig zijn.

Ook gaat het over *dat de leerlingen van Jezus moed moeten houden*.

Jezus zegt: Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. **Wees niet bang, verlies de moed niet.**

Iedereen, klein en groot, is wel eens bang.

Luister het liedje van Kinderen voor kinderen deel 2: Bang, hoezo bang?

Waar is het kind uit het liedje bang voor?

Ben jij zelf ook wel eens bang? Waarvoor dan?

Wat gebeurt er met je als je bang bent? (bijvoorbeeld: je verstoppt je enz.)

Wat helpt jou om niet meer bang te zijn of om de moed niet te verliezen?

Fijne zondag allemaal!