



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

*Dat de gedachtenis aan dit Licht
ons samen mag verwarmen, nu
en later.*



Onze roeping in deze tijd

Medeleven, waardering en de noodzaak om naar elkaar om te kijken. De speech van de koning Willem-Alexander was volgens kenners 'hoopvol' maar ook 'alarterend' en niet onterecht zo bleek tijdens het afgelopen weekend. Helaas wordt de oproep voor het houden van afstand nog niet door iedereen serieus genoeg genomen. Ook riep afgelopen weekend onze burgemeester via een brief op om te voorkomen dat grote groepen elkaar treffen. Hij doelde daarbij nadrukkelijk op kerkdiensten.

Natuurlijk doet het ons pijn elkaar niet te kunnen ontmoeten, dat we niet samen kunnen bidden, lofprijzen en bemoedigd worden. En toch, juist nu is onze opdracht om te zorgen voor de zwakkere in onze samenleving en vreemd dat we dat juist doen door fysieke afstand te bewaren. En ja dat brengt ongemak met zich mee, maar laten we dankbaar zijn dat we -zij het op andere manieren- elkaar kunnen blijven steunen en verbinden. Deze weekbrief, een telefoontje, een gesproken overdenking van Jos de Heer ([klik hier](#)).

We hebben er bewust voor gekozen om geen kerkdiensten te houden, het met een minimale groep bij elkaar komen en dan uitzenden vinden wij geen goede manier en ook niet verstandig. Er zijn diverse alternatieven en in dat kader zijn wij blij met het mooie initiatief van PKN Nederland in samenwerking met de EO om op zondagmorgen een overdenking uit te zenden. Daar gezamenlijk naar kijken en deelnemen verbindt ons als gemeente, maar ook met alle kijkers in heel Nederland.

Niettemin begrijpen we de behoefte aan 'bekende stemmen', daarom de gesproken overdenking en ook hebben we contact gezocht met regionale omroepen om te kijken of we via radio of tv iets kunnen betekenen.

Nu de maatregelen verlengd zijn tot 1 juni is de hoop -om tijdens Pasen weer bij elkaar te komen- vervlogen. Hoewel we nu nog niet weten hoe precies, gaan we ons best doen om ervoor te zorgen dat we zowel de Stille week als Paasmorgen gezamenlijk kunnen beleven. Meer informatie hierover volgt in de weekbrief en op onze website www.pgzaltbommel.nl.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

Met God

Laten we ons met elkaar verbinden door -zij het op afstand- deel te nemen aan de dienst die wordt uitgezonden uit de kapel van het dienstencentrum. Zondagmorgen om 9:20 uur op NPO2. Bel elkaar wat vaker of wees creatief met facetime of andere manieren van beeldbellen. Bid voor elkaar en voor onszelf en erken dat de maatregelen ontregelend zijn en lastig, maar weet ook dat we er niet alleen voor staan. Want zoals we doorgaans elke zondag belijden: Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Hieronder een aantal aanbevelingswaardige links.

www.mijnkerk.nl

www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/.

<http://www.bidindebinnenkamer.nl/>

www.biddenonderweg.org

www.eenkwartiervoorgod.nl.

In deze tijd zonder reguliere kerkdiensten kunt u, als ouders met kinderen in de basisschool leeftijd, gebruik maken van het materiaal van Kind op Zondag. Normaal is hier een abonnement voor nodig, nu is dat tijdelijk niet het geval.

Zo kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel. Kijk op:

<https://www.kindopzondag.nl/>

En voor allen die graag (mee) zingen de meezing-video's van het nieuwe VideoKoor te vinden op YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RVGJqt9mVAsbcFs40-Y7ytphQxAxnO5>.

Een gesproken overdenking door Trijnie Bouw ([klik hier](#)).

Met elkaar

We leven in een bijzondere tijd en het is best vreemd als we elkaar een tijdje niet zien of spreken. Toch wil ik jullie vragen om met elkaar om te zien naar hen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met een telefoontje of een kaartje.

Hiermee begon een bericht dat ik vorige week stuurde naar alle ouderlingen, coördinatoren en wijkbezoekers. Maar eigenlijk geldt dit voor ons allemaal, om juist nu samen gemeente te zijn.

Het voordeel van de weekbrief is dat er nu ook adressen in komen te staan van mensen waar (op helaas afstandelijke manier) bloemen zijn bezorgd namens de Protestantse Gemeente Zaltbommel.

Afgelopen week waren dat:

De heer en mevrouw Kees en Janny Krijgh, Hertog Karellaan 15, 5302VP in Zaltbommel. Kees zou afgelopen maandag beginnen met bestralingen, maar kreeg maandag te horen dat dit uitgesteld is. Onzekere tijd voor hem en zijn omgeving.

De heer en mevrouw Piet en Thea Ubink, Piet wordt thuis liefdevol verzorgd door Thea en hun zoon die nu tijdelijk thuis woont.

Mevrouw Marianne Verheijke, Marianne vindt het als zovelen een bezorgde tijd en voelt zich onrustig.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

Op de kaart bij de bloemen, waar normaal onze namen staan, hebben we nu een gedicht gezet, ik wil dit gedicht met u allen delen:

God Zorgt

't Is vaak niet te verklaren,
hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteindelijk
Zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
Weet, wat er gebeuren mag, dat
Zijn Liefde nimmer wijkt.

't Is vaak niet te verklaren,
zoals God ons geleidt.
Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levensstrijd.
Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wat ook kome
een Steun en Toeverlaat.



Wij denken aan jou

- ♥ Joke Bouman en Marga van Ooijen
- ♥ Lien Lankhuizen en Wil van Steenis

... en verder aan alle zieken, allen die geen bezoek meer kunnen ontvangen en diegenen die niet meer op bezoek kunnen gaan.

Ik wens u allen namens de Pastorale Raad het allerbeste en Gods zegen toe.

Gerrit Dingemans



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 2
24 maart 2020

www.pgzaltbommel.nl



Paus Franciscus: "In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel."

Bericht van overlijden

Op 18 maart is overleden op de leeftijd van 82 jaar,

Anna Maria van der Weiden - de Bruyn, weduwe van Leen van der Weiden.

Op maandag 23 maart namen we in heel kleine kring afscheid van haar op de begraafplaats Nieuwe Tijningen in Zaltbommel.

Er klonken woorden ter herinnering, we lazen Psalm 121 en baden samen het Onze Vader.

Annie van der Weiden - de Bruyn

we gedenken haar in eerbiedige herinnering

en bedenken

niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf,

hetzij wij leven, hetzij wij sterven,

wij zijn van de Heer.

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

Met de wereld

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Dat doet zich vooral voelen bij de diaconale collectes. Veel van deze collectes zijn zogenaamde 'doorzendcollectes' Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven.

En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op!

Daarom komen we samen in actie. En bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vastzit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Het collectiedoel voor aanstaande zondag is voor Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Geef straatmeisjes een nieuwe kans!

Uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van collecte 29-03-2020.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>

Klokkenluiden als teken van hoop

Afgelopen woensdag voor het eerst, maar voortaan elke woensdag worden van 19:00 - 19:15 uur, als teken van hoop, de klokken van de sint Maartenskerk geluid. Inmiddels neemt er een groot aantal kerken deel aan dit initiatief. Voor meer informatie www.klokkenvanhoop.nl.

Matthäus Passion

Jaarlijks organiseert de Stichting Matthäus Passion Zaltbommel op Palmzaterdag de uitvoering van dit meesterwerk, dat gezien wordt als hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Ook voor dit jaar was de voorbereiding in volle gang. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de uitvoering dit jaar af te gelasten.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch). Dit "crisisteam" is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	04 18 54 11 44	leo@forceit.nl

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid.

We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, **onze eigen website** www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Woord voor onderweg

Stilte in de storm

Als ik voor mezelf de balans probeer op te maken na de eerste week dat de coronacrisis ons openbare en privéleven op ongekende wijze geraakt heeft, dan jagen de gedachten en emoties door me heen. Mijn hoofd zit vol en barst soms uit elkaar. Sinds een paar dagen ben ik daarom maar gestopt met de ontwikkelingen te volgen via de tv, omdat ik daar helemaal gestoord van word en belangrijker: ook niets wijzer van werd. De constante herhaling van dezelfde meningen en de agitatie en onrust van anderen jagen me op in de storm van de media-zee en brengen me verder van huis. Nou ja, figuurlijk dan, hoewel ik iedere dag heerlijke lange wandelingen langs Maas of Waal loop om het hoofd leeg te lopen. Ik houd het bij mijn krant, met zorgvuldige achtergrondinformatie en gedegen beschouwingen die ik in alle rust van het bij mezelf zijn, kan lezen. Daar lees ik ook steeds wat volgens mij ook het enige zinnige wat er te zeggen valt over dit virus en het enige feitelijke houvast is: we weten het niet! We weten niet zeker wat



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

www.pgzaltbommel.nl

de juiste aanpak is, evenmin of het met de groepsimmunitet gaat lukken. Wat we nu kunnen en moeten doen volgens de deskundigen, is de bekende adviezen over 'sociale afstand', de anderhalve meter, houden en bij niezen en hoesten extreem voorzichtig zijn.

Dit niet-weten is voor ons het allermoeilijks, omdat het ons in onzekerheid houdt en dat zijn we niet gewend in onze 'maakbare samenleving'. Die onzekerheid maakt dat we ons houvast in het leven even kwijt zijn, ons schip is prooi van de elementen, van de natuurkrachten die we niet kunnen beheersen.

Maar alle eeuwen door hebben dit soort pandemieën huisgehouden in de wereld, dus zo nieuw is dat ook niet. Maar veelal hebben we dit weggestopt in de waan dat dit ons, met onze moderne geneeskunde, niet kan raken. We dachten dat dit alleen in Afrika kon gebeuren, bij wijze van spreken. Omdat we onszelf zijn kwijtgeraakt, zwiepen de golven en winden van de emoties en gedachten alle kanten uit en vullen ons schip zodat het dreigt te zinken door gevoelens van onmacht. Dan komen de spoken en doemen de oer angsten van ons bestaan op en raken we vervreemd van onszelf. De een schiet volle bak in de overactieve modus, de ander zit passief en lethargisch voor een of ander schermpje. Hoe kunnen we hiermee beter omgaan? Oplossingen zijn er niet, wel wegen die mogelijk begaanbaar zijn.

Een meditatie

Het beeld van Jezus in het schip in de storm blijft mij goed doen en is mij tot steun en inspiratie. Rembrandt van Rijn heeft het in 1633 geschilderd. Ook hij kende de stormen van het leven. Ik neem u graag mee in een stille meditatie. Ga er rustig voor zitten, adem rustig, ontspan wat en kijk met Rembrandt mee, die ook zelf in het schip zit bij Jezus in zijn blauwe jasje. Kijk ook eens naar de verschillende reacties van de andere leerlingen in het schip. Iedereen reageert weer anders. Kijk naar de golven en de wind.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 2

24 maart 2020

Neem de tijd om dit schilderij goed te bekijken en word je gewaar van wat je aandacht trekt, ga daar met je aandacht naar toe en blij daarbij, kijk wat het je brengt. Kijk naar dat wat jou raakt in dit beeld. Vraag aan je zelf wat het is, onderzoek het voelend en denkend en zoek in je zelf wat er met je gebeurd is in deze dagen en hoe dat mogelijk oude wonden of trauma's triggert.

Ik vertel wat het mij persoonlijk brengt. Mij treft vooral de persoon in het licht. Hij staat niet alleen in het licht, Hij gééft licht in dit duister van zijn leerlingen, die Hem nodig hadden en wakker gemaakt hebben. Dat kun je dus doen, in het "niet-weten". Hulp wakker roepen. Jezus zit daar in alle rust en stilte. Ook Hij "weet niet", maar vertrouwt op zijn Vader, de Schepper van hemel en aarde.

Voor mij vormt dat het rustpunt, dat mijn ziel goed doet en mijn hart weer opent. Ik vind in die zee van licht rondom Jezus een plek in me waar de windstilte is, waar de hemel zich spiegelt in het donkere water, waarin het nu lichter wordt.

Denk alleen niet dat dit direct effect heeft, dat die zee en die storm in je opeens tot rust komt en dat je dat onmiddellijk gaat ervaren. Zo gaat dan niet, althans niet bij mij. Je mag blij en dankbaar zijn als dat op spaarzame momenten zo is, 'zien, soms even'. Probeer ook niet rustig krampachtig rustig te worden. Dan zit je in het 'moeten' en dat levert dan nog meer stress op. Aanvaard in de eerste plaats de storm die er gewoon is, buiten en binnen in je en 'omarm de storm', zo is het leven nu eenmaal, dat is mijn leven in het hier en nu. Vraag je jezelf of hoe je daarin staat, mag het er zijn?

Pas daarna kan er iets positiefs groeien. Want die storm is niet alles, er is 'meer tussen hemel en aarde' en in de diepten van je eigen ziel. Zoals op het beeld van het schip, is er ook een plek van licht, rust, vertrouwen en hoop. Kun je dat een beetje zien wanneer je met aandachtige blik naar Jezus kijkt? Kun je dan enige rust en ruimte in je ziel ontwaren? Kun je dan tot op zekere hoogte ook genieten van het leven, ondanks en te midden van de dreigingen? Hopelijk komt er dan een aanvankelijke overgave en ben je een beetje beter bestand tegen de onzekerheid en kan je het 'niet-weten' uithouden en verdragen. Zorg voor je de nodige rust en stilte, zorg voor je ziel en van die van je naaste!

Wees ons een helder licht in het donker om ons heen, leid ons op de weg en verlicht ons leven met de glans van uw liefde.

Ds. Jos de Heer